

Lied van Hoogstraten

Komt vrienden van dorpen en steden
Komt naar Hoogstraten getreden
Draagt voor uw kinders een liedekje mee
Om te verdienen de jubilee

En wil toch genen twijfelaar wezen
Zoals een priester voor dezen
Toen de priester den doek ging gewassen
Het bloed dat vloeide met beken en plassen
Hetgeen de maolder met wonder aanzag
Alsdan hij enen priester zag spoelen

Van schrik zijn ouders bejoelde
De maolder sprak wat is allen dat ras
Alle dat bloed dat in 't waoter was

De priester stond gehele verslagen
Hij heeft den doek naar Boxtel gedragen
Tot honderd jaar tot Hoogstraten
Waar dat hij worde voor eeuwig bewaard

Komt vrienden van dorpen en steden
Komt naar Hoogstraten getreden
Brenge voor uw kinders een kiedekje mee
Tot den gedenkenis van den jubilee.